

De Standaard



Chirojaar 2024-2025

Inhoud

- Wat is chiro
- Wie zijn wij
- Waar en wanneer
- Over de afdelingen
- Het Stamblad
- Uniform
- Veebee en groepsleiding
- Kamp
- Contact

Wat is chiro?

Chiro is leren leven en samenwerken met anderen. Op een kind- en jongerenvriendelijke manier trachten we in de Chiro mensen samen te brengen met in het achterhoofd de drie chirowaarden: gaarne zien, innerlijkheid en rechtvaardigheid.

Klinkt allemaal nogal stijf enzo en vele mensen die in de chiro hebben gezeten of erin zitten zullen er zelfs nog nooit van hebben gehoord. Maar als je er goed over nadenkt geven deze drie waarden wel een goed beeld wat we in wezen doen als we chiro beleven. En uiteindelijk is chiro wat je er zelf van maakt. En wij proberen er eerst en vooral met elkaar en onze leden enorm veel plezier te maken!

Wie zijn wij

Wij zijn de enige Chiro in Mortsel en een enorm toffe bende! Iedere zondagmiddag spelen we leuke spelletjes met onze zotte leidingsploeg!

In 2002 zijn we ontstaan uit een fusie van 3 Mortselse chirogroepen: Luit, Lode en Bem. Wegens allerlei omstandigheden besloten wij 20 jaar geleden de handen in elkaar te slaan en tot hiertoe is dat een succesvolle zet gebleken. We zijn een gezellige groep. We streven naar een optimale sfeer en gezelligheid. Chiro Stam staat voor plezier, avontuur, vrienden, sport en spel en vooral **'(st)ambiance'**!

Waar en wanneer

Er wordt **elke zondag** van **14u tot 17u30** chiro gegeven in en rond de lokalen aan de A. Stockmanslei 121 (victoria).

Om op tijd aan de opening en de activiteiten te kunnen beginnen, is het zeer belangrijk dat iedereen **RUIM OP TIJD** (10 minuutjes op voorhand is geen luxe) op de chiro is. De chiroterreinen worden ook pas verlaten na het slotmoment (om 17u30).

Het kan gebeuren dat een activiteit op andere uren doorgaat, bijvoorbeeld zaterdagavond. Dit wordt dan duidelijk vermeld in het stamblad!

Kan je kind er eens niet bijzijn op een chirozondag, laat het dan zeker weten aan de leiding van de afdeling.

Over de afdelingen...

Speelclub

Dit zijn onze allerkleinsten. Jongens en meisjes van het eerste en tweede leerjaar spelen elke zondag samen, maken nieuwe vriendjes en leren nieuwe spelletjes, knutselen ook af en toe en ontdekken wat er overal te beleven valt. Hun kleur is geel en ze kennen allemaal dat leuke afdelingsfiguurtje: Mazzel!

Bengels

De bengels zijn onze leden uit het derde en vierde leerjaar. Ze zijn speels, leergierig en doen dus altijd enthousiast mee aan de spelletjes die de leiding voor hen heeft voorbereid. Ze zijn geen speelclubs meer, dus de activiteiten mogen al eens iets ingewikkelder of vermoeiender zijn.

Rakwi

De rakwi's (Rakkers-Kwiks) zijn meestal buiten, en de kleur van de natuur (groen) past dan ook goed bij hen. Ze zijn de jongens en meisjes uit het vijfde en het zesde leerjaar. Ravotten is voor hen geen probleem (vuil thuiskomen trouwens ook niet), zolang het allemaal maar hevig is. Ze ontdekken en experimenteren, en zijn niet vies van af en toe een portie kattekwaad.

Tito

De kinderen uit het eerste en tweede middelbaar. Alles wordt anders voor hen. Een grotere school, veel nieuwe mensen, en dus nieuwe uitdagingen...ook in de chiro. We proberen hen te stimuleren om zelf dingen uit te zoeken en maken samen vooral veel plezier.

De kleur van de tito's (Tippers-Toppers) is rood.

Keti

Blauw is de kleur van de keti's (Kerels-Tiptiens) en Boris de Bever is hun afdelingsfiguur. Samen vormen de Kerels en Tiptiens een blauwe dolle bende.

De leden uit het derde en vierde middelbaar, die weten waarom ze naar de chiro komen. Overal moet het serieus zijn, behalve in de chiro, en daar gaan ze er meestal volledig voor. Geen uitdaging te moeilijk, geen opdracht onoverkomelijk. Samen kunnen ze die meestal wel oplossen, pas maar op!

Asti & Aspi

zijn onze “bomma’s en bompa’s” uit het vijfde en zesde middelbaar. Ze kennen de eigen chiro meestal al goed en zijn klaar om buiten hun grenzen te kijken. Maar nergens zoveel lol als op de chiro! Ook mogen ze al eens van het in-leiding-staan proeven, 2 zondagen per jaar staan ze in leiding, want misschien worden ze na dit aspi-jaar wel mee leiding.... Ze vallen graag op en hebben als kleur oranje, en als één van hen soms prikt, dan zou Freek, hun egel daar wel iets mee te maken kunnen hebben.



En wij, **de leidingsploeg**, wij gaan er telkens weer voor. Elke zondag proberen we het voor al onze leden weer onvergetelijk te maken! We dagen hen uit om zichzelf te overtreffen en amuseren ons daar nog mee ook. We proberen elke afdeling op zijn niveau te benaderen en vinden het niet erg om héél veel van onze tijd in chiro te steken. Dit jaar bestaat de leidingsploeg uit Oliver, Silas, Lars, Floris, Rune, Flor, Alice, Lotte N, Viola, Senne, Max, Kaat, Liezl, Nel, Lotte S, Lena, Thomas, Steffen, Kaj, Ella en Sonny.

Het Stamblad

Het Stamblad is de naam van ons tweemaandelijks boekje dat ieder lid gratis ontvangt. In Het Stamblad vind je iedere keer weer de maandprogramma's van elke afdeling, nuttige info, oproepen voor ouders en medewerkers, evenals een kalender van belangrijke activiteiten. Zorg ervoor dat je Het Stamblad steeds goed bewaart, evenals deze (éénmalige) Infostamdaard. Hierin vind je alles wat je moeten weten over de chiro. Ook vind je in de Infostamdaard de nodige informatie over de leiding (leuke weetjes en gsm-nummers). Je krijgt Het Stamblad gewoon op zondag mee naar huis. Diegenen die er die dag niet bij konden zijn, krijgen dat de volgende Chirozondag.

Over het uniform

Rood, blauw en beige...

Neen, het zijn niet de kleuren van één of andere voetbalploeg of nieuwe politieke partij. Het zijn de kleuren van de chiro. U hebt ze waarschijnlijk al wel eerder gezien. Beige rok of short, blauw hemd of trui en een rode t-shirt.

Wij zouden graag op zondag iedereen zo zien rondlopen, maar eerst en vooral onze leden. Dit niet alleen omdat deze kledij ongelofelijk geschikt is om vuil te worden en ze tegen een stootje kan, maar ook omdat ze de eenheid en herkenbaarheid van Chiro Stam en Chiro in het algemeen vergroot.

Wij vragen aan alle leden vanaf rakwi (vanaf het vijfde leerjaar) steeds helemaal in bewegingskledij (wat vroeger uniform heette) te komen op zondag. Deze bewegingskledij is te koop in de Chirowinkel:

De Banier
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
tel: 03/231.07.95.

Voor de speelclub vragen we enkel om een chiro-T-shirt aan te doen op zondag. Zij groeien immers snel uit hun kleren en dan telkens een volledig uniform aanschaffen wordt een nogal kostelijke zaak. Maar over deze T-shirts nog even iets meer:

Om nog een beetje onderscheid te maken tussen de chiro's onderling, hebben de meeste groepen een kledingstuk met een eigen logo. Dat is bij ons ook het geval. Ze zijn gewoon bij de leiding voor een prikje verkrijgbaar.

Omdat kinderen nu eenmaal snel groeien hebben we een **kringloopwinkeltje**. Hier kan u terecht wanneer uw kind bewegingskledij nodig heeft. Wij nemen ook oude

chirokieren terug! Voor meer info kan u contact opnemen met iemand van de leidingsploeg, of u kan hen eens voor/na de zondagnamiddag aanspreken.

Veebees en groepsleiding

Bij het chirogegeven komt best veel kijken. Onze leidingsploeg kan daarbij best wat hulp en begeleiding gebruiken. Daarom hebben we twee **veebees** onder de arm genomen. Veebees, dat zijn volwassen begeleiders die goed weten wat chiro inhoudt en ons met raad en daad willen bijstaan. Hun voornaamste taak is het begeleiden of coachen van onze leidingsploeg, maar ze staan dus zelf niet bij een afdeling. Ze bekijken wat er in de (leidings)groep omgaat en kunnen tussenbeide komen bij conflictsituaties.

Ook voor ouders is zo'n volwassen begeleider vaak een aanspreekpunt. Onze veebees weten dat en zullen zeker luisteren naar ouders die wat te vertellen hebben.

Onze veebees zijn Clara en Jeanne.

Wil je hen graag bereiken? Dat kan zo:

Clara: +32 496 31 30 76

Jeanne: +32 498 46 51 26

De veebees werken ook nauw samen met de **groepsleiding**. In tegenstelling tot de veebees, maakt de groepsleiding echter wél deel uit van de leidingsploeg. Naast de afdelingswerking bestaat hun taak er eveneens in onze ploeg te begeleiden, alles wat in goede banen te leiden, de groep bijeen te houden en te motiveren en ze leiden ook meestal de leidingsvergaderingen (LK's).

De groepsleiding dit jaar zijn Kaat en Kaj.

De GSM nummer van alle leiding vindt u achteraan in dit boekje. Het is daarom handig om dit goed bij te houden of onze nummers op te slaan.

Kamp

Van 19 tot 29 juli:



Elk jaar wordt bekroond met een - al zeggen we het zelf - schitterend KAMP. Jong en oud verblijven 10 dagen op een kampplaats. We eten slapen, spelen, ... kortom doen alles in tenten. Activiteiten worden per afdeling en soms eens met heel de groep samen georganiseerd. Je mag het aan iedereen vragen: elk jaar zijn het 10 onvergetelijke dagen. Onze allerkleinsten (speelclub) gaan echter maar 7 daagjes mee. Maar ook voor hen is het kamp een absolute must!

Contact

Voor meer informatie of vragen kan u altijd onze website bezoeken (chirostam.com) of ons een mail sturen via chirstammortsel@gmail.com.